

Hans van Leeuwen

Vrijdag 4 oktober

Om 8.00 uur zijn we vertrokken vanaf de parkeerplaats voor de Praxis bij Ikea Hengelo. Vijftien personen in vier auto's. Zelfs het avondeten voor vier dagen gaat mee, want ook deze keer gaan we onder leiding van Henk weer zelf koken. Via Hoogeveen en Heerenveen gaat het naar Leeuwarden. In Leeuwarden is een Schildraaf gespot en die willen we natuurlijk meepakken. In Leeuwarden gaat het moeilijker dan we dachten. Veel eenrichtingswegen en weinig parkeerplaatsen. En geen Schildraaf gezien. Wel een Zwarte Kraai met een forse snavel, maar dat is te weinig bewijs.

In regenachtig weer via de afsluitdijk naar Den Oever. We maken een koffie- en plaspauze bij de Zuiderhaven. Hier is een Topper gezien. Maar wij zien hem niet. Daarna door naar de vogelkijkhut bij het Balgzand. Het tij is gunstig en er zitten veel vogels onder aan de dijk op het wad. Veel steltlopers, o.a. Goudplevieren, een enkele Zilverplevier en 3 Temmincks Strandlopers.



Zilverplevier

Foto: Harry de Jong

Daarna naar Den Helder. Vandaar met de boot naar Texel. In de haven van Den Helder zien we tussen de Kokmeeuwen een Grote Stern. Duidelijk is de zwarte snavel met gele punt te zien. Het is "Dutch Birding vogelweekend Texel" en we sluiten ons aan bij de App-groep. Op Texel aangekomen komt de melding dat er een Flamingo is gespot bij het Prins Hendrik Gemaal. We zien de vogel en ook een Kleine Zilverreiger. De Kleine Zilverreiger heeft een zwarte snavel, poten en tenen. Dus geen gele tenen. De vogel heeft vermoedelijk in de modder gestaan. De volgende special zit in het Groote Vlak bij Den Hoorn. We kunnen de Blauwvleugeltaling niet vinden. Bij Drijvers Vogelweid De Bol zitten veel Kluten en enkele Lepelaars. Dit gebied dankt zijn naam aan de bolle zandplaat tussen de zwinnen in. Het is een laag weidegebied.



Kluut

Foto: Harry de Jong

We hebben 4 huisjes gehoord bij Waddenpark Avanti (naast Utopia). 's Avonds serveert Henk heerlijke soep met brood. Na het "lijsten" blijken we al 65 soorten gezien te hebben.

Zaterdag 5 oktober

Op tijd uit bed want om 8.00 uur willen we vertrekken. Sommige deelnemers hebben enige moeite met deze strakke planning. Dus we vertrekken pas om 8.15 uur. De zon schijnt aan een wolkeloze hemel. Allereerst bij de vuurtoren naar het strand. Op de strekdam zien we 2 Paarse Strandlopers, 3 Oeverpiepers en Steenlopers. Langs de waterlijn dribbelen Drieteenstrandlopers. Leuk om te zien dat ze met de golven meelopen. Boven zee vliegen Eiders, Rotganzen en enkele Zwarte Zee-eenden.

Vervolgens naar De Cocksdorp naar Gemaal Eijerland. Vanaf de dijk heb je goed zicht over het wad. Een oneindige vlakte vol met vogels. Ongelofelijk. Er zitten veel Bonte Strandlopers, Kanoeten, Lepelaars, Goudplevieren, Bontbekplevieren, Kluten, enz.

Na een bezoek aan het informatiecentrum gaan we terug naar de vuurtoren want er is iets bijzonders gezien. Er staan veel vogelaars te turen naar een groep Spreeuwen waar een Roze Spreeuw tussen zit. Na enig speurwerk zien we het beest een seconde en ook enkele Koperwieken en Kramsvogels.

We vertrekken naar de parkeerplaats bij De Slufter nabij paal 25. Tussen de Muy en de Eierlandse Duinen ligt de Slufter. Het is een grote kweldervlakte tussen twee zanddijken in. Het bijzondere is dat deze kwelder aan de Noordzeekust ligt. Kreken met zout waterstromen dwars door het gebied. Als het stormt uit het noordwesten loopt het gebied onder water. Er groeien alleen planten die zout water kunnen verdragen. In de zomer is de vlakte paars van het bloeiende lamsoor. Het grootste deel van de Slufter is afgesloten. We gaan de dijk over en nemen het pad naar de Slufter. Aan het eind van het pad kijken we uit over de Slufter en daarachter de zee. We zien Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Slechtvalk, Krombekstrandloper, Pijlstaarten en Eiders. De Slechtvalk zit stoïcijns op een paal terwijl achter hem een wandelaar met hond loopt.

Door naar het Groote Vlak voor de Blauwvleugeltaling. Deze keer zien we een glimp van de vogel maar ook een Bokje. Nu we toch in de buurt zijn gaan we door naar de Mokbaai en De Horsmeertjes. Hier zien de een Baardman, IJsvogel en veel Pijlstaarten. Vanaf Vlieland komt een Zearend aanvliegen we volgen de majestueuze vogel tot boven Den Helder.

's Avonds heeft Henk weer lekker gekookt. We eten stampot wortelen. Na het gebruikelijke "lijsten" staat de teller op 102 soorten.

Zondag 6 oktober

Uiteraard vertrekken we weer om 8.00 uur omdat we maximaal willen vogelen. Het is minder weer. Er staat veel wind. Allereerst gaan we naar Zeeburg bij De Cockdorp. Daar zien we 2 Sneeuwgorzen (man en vrouw), enkele Kanoeten en Bonte Strandlopers.



Sneeuwgorz

Foto: Ineke Kerkhoff

Daarna naar De Tuintjes bij de vuurtoren. Vroeger lagen hier de moestuinen van de mensen die de vuurtoren bemensten, ze worden dan de Torentuintjes genoemd. Om de gewassen te beschermen tegen de zeewind zijn rond deze tuintjes struiken aangeplant. Voor vogels die naar het zuiden trekken waren dit lang de eerste bosjes op het eiland en een goede rustplek. Nu zijn er meer bosjes in de omgeving, maar deze bosjes trekken nog heel wat vogels aan. Ook daar is het druk met vogelaars. We zien een Bladkoning, Gekraagde Roodstaart, Roodborsttapuit, Vuurgoudhaan en Goudhaan.

Vervolgens maken we een lange wandeling langs Utopia. Er zitten 2 Grote Zaagbekken, Roodborsttapuiten, veel Wulpen en Kneutjes.

Daarna naar Wagejot. Dit is een langgerekte plas die is ontstaan toen in de zeventig jaren van de vorige eeuw een nieuwe dijk werd aangelegd en daarbij een bocht in

de oude dijk werd afgesneden. Tussen de dijken ligt deze plas met een lengte van 1100 meter en een maximale breedte van 175 meter. Hier zien we Kluut, Bontbekplevier, Bergeend en Kokmeeuw.

Terwijl we bij Wagejot staan te vogelen komt het bericht dat er een Morinelplevier is gezien. Direct inpakken en wegwezen. Langs de Hoofdweg wordt de vogel gevonden. Hij loopt op een braakliggend perceel tussen een aantal Bontbekplevieren. Prachtig gezicht.



Morinelplevier

Foto: Gerrit Schepers

Het is een mooie afsluiting van de dag. We gaan terug naar Avanti. We hebben in drie dagen al 116 soorten gezien. We eten macaroni met vis. Onze kok krijgt een luid applaus. Daarna de gebruikelijke “bonte avond”.

Maandag 7 oktober

We kunnen uitslapen tot 8.00 uur. Daarna bedden afhalen, opruimen, inpakken en vertrekken naar de boot.

Terug via de dijk Enkhuizen-Lelystad. We maken een stop bij Roadhouse Checkpoint Charlie. Deze tent is echter gesloten. Na een illegale plaspauze gaan we door richting Dronten. We eten een visje bij Restaurant Cafetaria Roggebot en vertrekken naar Het Reevediep. Deze nieuwe vaarweg voor recreatievaart tussen de IJssel en het Drontermeer is pas sinds 2019 gereed. De hoogwatergeul is er om

in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel af te kunnen voeren via het Drontermeer en het Vossemeer, naar het IJsselmeer. We zien alleen enkele Grote Zilverreigers, Slobeenden en Wintertalingen.

De laatste locatie die we bezoeken is de Vreugderijkerwaard. Hier ligt het enige rivierduin langs de IJssel. Een rivierduin is een gebied waar in het verleden door de wind en water zand uit de rivier is afzet waarbij metershoge duinen zijn ontstaan. Op het zandige kalkrijke rivierduin kan zich een bijzondere vegetatie ontwikkelen, het zogenaamde stroomdalgrasland. We zien een Casarca en er vliegt een Zeearend over.

Hierna nemen we afscheid van elkaar en rijden de auto's op eigen gelegenheid terug naar Twente.

Met een totale score van 120 soorten is het weekend een succes geworden.



Kanoet

Foto: Harry de Jong

Hans van Leeuwen